

Handout van de Workshop 'Wijs met media'

Jeugdleidersconferentie 2017

groeJmee - Hanna van Ommen & Marije Ziedses

www.groejmeem.nl

groeJmee geeft ouderavonden en workshops over seksualiteit, mediawijsheid en omgaan met geld aan diverse doelgroepen (ouders, kinderen, leerkrachten en jeugdleiders)



Verwondering & Mediawijsheid

Verwondering heeft te maken met een open blik en een positieve houding. Kunnen wij nog zonder oordeel met verwondering naar onze jongeren kijken en ontdekken wat hen bezighoudt en waar ze goed in zijn. Ook als het gaat om hun mediagebruik. En kunnen we tegelijk jongeren helpen om zich te verwonderen over de wereld die ze niet alleen door hun schermje hoeven te zien.

Volwassenen en sociale media

Tip: *Heb een positieve & geïnteresseerde houding*

Volwassenen hebben de neiging om op een negatieve manier over het media-gebruik van jongeren te praten. Maar als je graag met ze in gesprek wilt, is dat geen handige manier. Als je echt met jongeren in gesprek wilt, stel dan open vragen zonder oordeel. Door die vragen te stellen, help je jongeren na te denken over hun eigen gedrag. Dat is wat zij lastig vinden en waar ze volwassenen voor nodig hebben. Maak ook gebruik van de kennis van jongeren: zij weten veel van de technische kant. Laat ze merken dat je hen nodig hebt daarin.

Leuke kanten aan sociale media

Wat vinden jongeren leuk om te doen?

- **Creatief bezig zijn.** Veel jongeren zijn creatief bezig met beelden. Maar ook zelf games of apps maken is een vorm van creativiteit.
- **YouTube-video's kijken en maken:** Jongeren kunnen heel veel leren van het bekijken van YouTube-video's. En zelf maken ze ook weer filmpjes waar anderen wat aan kunnen hebben.
- **Sociaal bezig zijn:** Jongeren gebruiken sociale media om met elkaar in contact te zijn en te communiceren. Jongeren maken geen onderscheid tussen online en offline. In de klas klets je met elkaar en thuis klets je verder via je telefoon.

Tip: *Maak gebruik van de mogelijkheden die digitale media bieden en de creativiteit van jongeren!*

Het lijkt een open deur, maar dit is ook een manier om in het contact met jongeren te laten zien dat je begrijpt waarom de online wereld voor hen zo aantrekkelijk is. Daarmee sluit je aan op hun wereld en leer je ze tegelijk kritisch te kijken naar wat ze tegenkomen. Op die manier komt het mediagebruik uit de negatieve sfeer en kun je ook makkelijker over de risico's praten.

Risico's aan sociale media

Als je met jongeren over sociale media praat zullen ze zelf waarschijnlijk alleen maar benoemen wat er leuk aan is. Die leuke kanten zijn er zeker! Maar er zijn ook risico's, en het is belangrijk dat jongeren daarop gewezen worden.

Quote: *Jongeren zijn niet naïef maar optimistisch.*

Jongeren gaan er vanuit dat het zo'n vaart niet zal lopen en dat het wel weer goed komt. Ze hebben volwassenen nodig om hen te laten inzien dat gevolgen op lange termijn groot kunnen .

Als we doorpraten over de risico's wordt wel duidelijk dat sociale media niet alleen maar leuk zijn. Voor jongeren is het belangrijk dat ze weten dat jij als jeugdleider weet dat dit soort dingen kunnen spelen. Laat dat aan ze merken. Zodat ze jou ook zien als iemand bij wie ze terecht kunnen met online problemen.

Verwondering

Met zoveel prikkels die op hen af komen is er weinig ruimte meer voor verwondering over dingen die buiten de beeldschermen omgaan. Wij moeten als volwassen jongeren leren om rust in te bouwen. En weer de tijd nemen om dingen te zien en in hen op te nemen. In de jeugdgroep kan je rust creëren en jongeren leren met aandacht bezig zijn met God en andere mensen. En daarin kun je een voorbeeld zijn van hoe het ook kan. En praat met hen over wat het kan opleveren om niet de hele tijd online te zijn. Probeer ook na te denken over hoe je zelf met je smartphone bezig bent. Hoe zorg jij dat je momenten van rust vindt.

Vraag: *Ben jij de baas over je mobiel of is de mobiel de baas over jou?*

Dit is een vraag die je aan de jeugd maar misschien ook wel aan jezelf kan stellen.

Verwacht niet dat het neerzetten van een goede sfeer of het voeren van een gesprek hierover direct veel oplevert. Maar ze slaan het allemaal wel ergens op. En daarmee hoop je dat je ze iets meegeeft voor de toekomst.

Conclusie: Wij moeten bijna letterlijk leren via de smartphone van de jongeren te kijken. Zij moeten leren dat het ook leuk is om echt mee te doen, en daarvoor moet je die telefoon ook af en toe wegleggen. En dat is aan beide kanten een hele uitdaging!